



## Artsen in nood

### 112, DAAR RED JE LEVENS MEE!

Tenminste, in Nederland. Mocht u ooit in Istanboel geweest zijn, dan weet u wat ik bedoel. Zo niet, dan neem ik u even mee: een stad met hetzelfde inwoneraantal als het gehele Koninkrijk der Nederlanden, de Syrische vluchtelingen nog niet meegeteld. Naast het zetten van koffie en thee is in de file staan daar tot een kunst verheven. 112 dus, daarmee kun je in Istanboel ook een ambulance bestellen, maar grote kans dat je sneller met een taxi bij het ziekenhuis bent. Dat doen veel Turken dan dus ook. Onlangs was ik in deze bruisende stad vanwege het Europese WONCA-huisartsencongres. Geen Turks fruitig snoepreisje, maar *serious business*. Twee dagen na de aanslagen in Ankara en slechts enkele weken vóór de hervverkiezingen zette ik voet aan Bosporus-wal. Afgezien van de grote politiemacht, die zichtbaar op de been was, heb ik geen directe dreiging ervaren. De dreiging kwam echter vanuit een andere hoek...

### 118, BEZORG DIE ARTS EEN KLACHT!

Turkije heeft een heuse (anonieme!) klachtenlijn tegen artsen, waarbij de betrokken arts vervolgens doodleuk door iemand van de overheid op het matje wordt geroepen. De huisarts is

namelijk volledig in dienst van de overheid. Maar de problemen van de Turkse huisarts stoppen daar niet: onlangs is er een nieuwe wet van kracht geworden die voorschrijft dat onze Turkse collega's verplicht ook op zaterdag moeten werken. En wel voor het respectabele tarief van 20 dollar. Per dag wel te verstaan! Uiteraard is een deel van de artsen in op-



stand gekomen. Maar dat is niet de bedoeling; een strafpuntensysteem (strafpunten!) zorgt ervoor dat de arts minder of zelfs helemaal niet meer betaald krijgt. En doorwerken zul je! Want met een populatie van vierduizend patiënten per arts en tussen de vijftig tot honderd (!) consulten per dag is er genoeg te doen. Doe je te weinig consulten, dan krijgt je ook strafpunten en een overheidstelefoontje...

Gekoppeld aan het jaarlijkse WONCA-congres organiseert de Vasco da

Gama Movement, een groep geëngageerde jonge huisartsen afkomstig uit heel Europa, een pre-conference en een uitwisseling met lokale huisartsen. Tijdens onze bijeenkomsten presenteerden we elkaar, met wisselende trots, alle zorgsystemen. Onze monden vielen open van verbazing bij het aanhoren van de situatie van de Turkse huisarts. Echt stil werd het in de zaal toen een van de artsen vertelde dat hij bij de bomaanslagen in Ankara aanwezig was en eerste hulp heeft verleend aan de slachtoffers. Wat eerst een 'ver van mijn bedshow' leek, was plotseling wel erg dichtbij.

Een recente uitspraak van de Turkse rechtbank veroordeelde honderden deelnemers aan de antiregeringsprotesten van 2013 tot maandenlange celstraffen. En nu komt het: onder hen waren twee artsen die gewonde demonstranten hadden behandeld in een moskee...

Hierbij wil ik dan ook mijn walging uitspreken over deze situatie en mijn steun betuigen aan alle collega's die onder dergelijke omstandigheden goed werk proberen te verrichten. Helaas is de hoop op spoedige verbetering vervlogen, gezien de uitslagen van de laatste verkiezingen.

### 118, LAAT DE TURKSE HUISARTS AAN DE MACHT!